



Kerkklanken

Kerkblad van Hervormde Gemeente te Linschoten, jan.-feb. 2019

Wie duwt jouw schommel?

Kinderen vinden het heerlijk om te schommelen. Dat is met niets te vergelijken. Je voeten in de lucht gooien, zo ver achterover hangen dat alles op z'n kop lijkt te staan. Langsvliegende bomen, een maag die in de keel schiet. Ooo, schommelen.

Ik heb al schommelend veel over vertrouwen geleerd. Als kind vertrouwde ik het alleen aan bepaalde mensen toe om mijn schommel een duw te geven. Als ik door mensen die ik vertrouwde geduwd werd (zoals mijn vader en moeder), konden ze alles doen wat ze maar wilden. Ze konden me laten rondtollen, draaien, stoppen... Ik vond het geweldig! Ik vond het leuk omdat ik de persoon vertrouwde die me duwde. Maar wanneer een vreemde mijn schommel duwde (vaak tijdens familiefeestjes) was het: houd je stevig vast, jochie! Wie weet wat deze nieuwkomer wel zou doen? Als een vreemde je schommel duwt, word je gespannen, duik je in elkaar en houd je je stevig vast.

Het is niet leuk als je schommel wordt aangeraakt door de handen van iemand die je niet kent. Weet je nog dat Jezus de storm tot bedaren bracht in Mattheüs 8? Die storm was niet een rustig lentebuitje. Er woedde echt een storm. Mattheüs noemde de storm een seismos, het Griekse woord voor 'aardbeving'. De golven waren tijdens deze aardbeving zo hoog dat de boot aan het oog onttrokken werd. Op het Meer van Galilea kan het hevig stormen. Volgens een Bijbelcommentaar zijn er 'aan de westzijde van het meer heuvels met dalen en geulen, en als er een koude wind opsteekt vanuit het westen, functioneren de dalen en geulen als geweldige trechters. De wind wordt daarin samengeperst, en jaagt over het meer met een gewelddadige hevigheid.'

Nee, het was echt geen lentebuitje. Dit was een regelrechte storm. Het was beangstigend genoeg om een tiental vissers de stuipen op het lijf te jagen. Zelfs ervaren vissers als Petrus wisten dat deze storm hun laatste kon zijn. En daarom vlogen ze met angst en druppels water op hun gezicht naar Jezus toe om Hem wakker te maken.

Waar vlogen ze heen? Jezus sliep? De golven wierpen de boot omhoog als popcorn in een popcornmachine, en Jezus lag te slapen? Het water spoelde over het dek, de bemanning werd kletsnat, en Jezus was in dromenland? Hoe is het mogelijk dat Hij door een storm heensliep?

Eenvoudig. Hij wist wie de schommel duwde.

De discipelen hadden knikkende knieën omdat hun schommel door een vreemde werd geduwd. Maar Jezus niet. Hij kon rust vinden in de storm.

We leven in een stormachtige wereld. Terwijl ik (Max) dit schrijf woeden er oorlogen op beide halfronden van de wereld. De gehele mensheid wordt bedreigd door wereldconflicten. Banen worden schaars. Financiën blijven krap. Gezinnen vallen uiteen.

Overal waar ik kijk woeden persoonlijke stormen. Sterfgevallen in de familie, huwelijksproblemen, gebroken harten, eenzame avonden. We moeten beseffen wie de schommel duwt. We moeten ons vertrouwen in Hem stellen. We kunnen niet angstig worden. Hij laat ons er niet af vallen.

Wie duwt jouw schommel? In de juiste handen kunnen we rust vinden... zelfs in de storm.



Uit: In Gods werkplaats – Max Lucado

Kerkdiensten en collecten



1 januari	09:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
		Nieuwjaarsdag	2. St. HOE
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
6 januari	09:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30 u	Ds. D. Breure - Waarder	2. HGJB
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
13 januari	09:30 u	Ds. L. Schaap - Nijkerk	1. Kerk en Eredienst
	18:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	2. Gevangenzorg
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
20 januari	09:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30 u	Ds. R.R. Eisinga - Bergambacht	2. Nederlandse Patiëntenvereniging
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
27 januari	09:30 u	Ds. P. Veerman - Katwijk	1. Diaconie
	18:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	2. De Wingerd
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
3 februari	09:30 u	Ds. B.M. van den Bosch,	1. Kerk en Eredienst
	18:30 u	Ds. C.J. Overeem - Zegveld	2. St. Eleos
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
10 februari	09:30 u	Ds. B.M van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
	18:30 u	Ds. C. Boele - Polsbroek	2. Leerstoelfonds GB
			3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
17 februari	09:30 u	Ds. B.M. van den Bosch	1. Kerk en Eredienst
		Bediening Heilige Doop	2. GZB voorjaarszending Deelgenoten
	18:30 u	Ds. J.W. Verboom - Groot Ammers	3. Uitgang: Onderhoud gebouwen
24 februari	09:30 u	Ds. Joz. A. de Koeijer	1. Diaconie
	18:30 u	Ds. J.A.C. Olie - Genemuiden	2. Plaatselijk Evangelisatie
			3. GZB

Voor informatie over de 'autodienst' (voor wie niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen), kunt u contact opnemen met diaken C. Joosse, tel.nr. 06-41172479

Verjaardagskalender



Ivm de privacy-wetgeving worden de verjaardagen alleen in de papieren versie vermeld.



Nieuws vanuit de kerkenraad



We zijn als kerkenraad dankbaar voor het vele werk dat binnen de gemeente plaatsvindt. Het is ons gebed dat dit alles mag bijdragen aan de groei van ons persoonlijk geloof en ons omzien naar elkaar. Vanuit het 'samen gemeente-zijn' willen we graag enkele actualiteiten met u delen.



Beleidsplan 2019-2023

De kerkenraad gaat zich weer buigen over het nieuwe beleidsplan voor de komende vier jaar. Tijdens de kerkenraadvergaderingen bespreken we steeds een hoofdstuk uit het beleidsplan om ons met elkaar te bezinnen op de voornemens die we als gemeente en kerkenraad gesteld hebben. In de vergadering van 19 december gaat het over evangelisatie en zending. In januari 2019 willen we kijken naar de diaconie, vorming en toerusting en de kerkenraad. De kerkenraad is voornemens het beleidsplan in maart 2019 af te ronden, om u als gemeente, daarna te informeren over het vernieuwde (concept-)beleidsplan. Heeft u opmerkingen of suggesties over de beleidsvoornemens, dan kunt u dit altijd doorgeven of bespreken met een van de wijkouderlingen of de scriba, zodat we het mee kunnen nemen in de besprekingen.



Vacatures in Kerkenraad en College van kerkrentmeesters.

Dankbaar zijn we dat er weer een aantal vacatures vervuld zijn. In de komende vacature van kerkrentmeester Arnold Langenberg heeft de heer J. (Johan) van Essen zijn benoeming willen aanvaarden. Johan zal het College van kerkrentmeesters in het nieuwe jaar 2019 komen versterken. We danken broeder Langenberg hartelijk voor zijn werkzaamheden de afgelopen jaren binnen het College van kerkrentmeesters en wensen hem Gods zegen toe.

We zijn eveneens blij dat in de vacature van ouderling Pieter Altena de heer J.R. (Justin) de Jong zijn verkiezing tot ouderling aangenomen heeft.

In de komende vacature van diaken Maarten Hilgeman is op de verkiezingsavond van 12 december jl. de heer H.W. (Wim) van Setten verkozen tot het ambt van diaken. Wim heeft zijn verkiezing nog in beraad. Zondag 23 december hopen we zijn beslissing af te kondigen. De kerkenraad dankt broeder Hilgeman nu alvast voor zijn jarenlange 'bewogen' inzet binnen de diaconie en wenst hem Gods zegen toe.

In de vacature van ouderling Gert-Jan van Halum zijn geen andere aanbevelingen gedaan; daarmee is hij herkozen als ouderling. De bevestiging van de 'nieuwe' broeders en de herbevestiging van broeder van Halum, zal Deo Volente plaatsvinden in de ochtenddienst van **zondag 3 februari 2019**. We wensen de broeders Gods zegen toe met hun arbeid in de Kerk van Christus.



Preekvoorziening

Voor zondagen dat onze eigen predikant niet aanwezig is worden gastpredikanten gevraagd om in onze diensten voor te gaan. Dit wordt verzorgd door de heer W. (Willem) de Wit. In de kerkenraadsvergadering van 14 november heeft Willem de Wit verslag gedaan van zijn werkzaamheden als preekvoorzieners. Voor het jaar 2019 zijn alle preekbeurten al ingevuld. Voor preekbeurten in het jaar **2020** kunt u als gemeenteleden aanbevelingen doen van predikanten die u graag een eredienst zou willen laten invullen in onze gemeente. Schroom niet om de heer De Wit, voor het einde van dit jaar 2018 een mail te sturen; mail: willem@bouwbedrijfwdewit.nl



Begrotingen 2019

College van kerkrentmeesters

Jaarlijks wordt door het college van kerkrentmeesters een begroting opgemaakt, die na bespreking in het college van bijstand ter vaststelling aan de kerkenraad wordt voorgelegd. Met waardering voor het werk van Arnold Langenberg heeft de kerkenraad op 14 november jl. de begroting 2019 van het CvK. goedgekeurd.

Diaconie

In diezelfde vergadering (14 november) heeft de kerkenraad ook de begroting 2019 van de diaconie goedgekeurd. Als gemeente van Christus mogen we de dienst der barmhartigheid steunen, zowel dicht bij huis als ver weg! We zijn dan ook dankbaar dat hier voldoende middelen voor beschikbaar zijn. En natuurlijk hebben we uw hulp en gebed daarbij nodig.

Namens de kerkenraad,
Dirk Zuiderduijn, *scriba*



Nieuws van de pastoraal medewerker



Jeugdpastoraat

De nieuwe kerngroep jeugdpastoraat denkt na over de visie op en de uitvoering van de zorg aan jongeren. Onder die zorg verstaan we allereerst de echte basiszorg: gewone aandacht voor elke jongere. Om meer te horen over jeugdpastoraat en hoe het jeugdwerk daaraan bij kan dragen hebben we een gemeenteavond gepland op D.V. **20 maart**. Deze **gemeenteavond** is bedoeld voor alle leidinggevendenden in het jeugdwerk, de jongeren zelf en belangstellende gemeenteleden. Zet die datum vast in de nieuwe agenda voor 2019. Verdere informatie volgt nog.

De kerngroep jeugdpastoraat is uitgebreid met een nieuw lid: Esther Langenberg. Met haar is ook het Monfoortse deel van de gemeente vertegenwoordigd.

Catechese

Het bezoek catechisanten van Follow me aan gemeenteleden was voor beide partijen leerzaam en inspirerend. Bij de catechisanten was er aanvankelijk wat tegenzin: "Waarom doen we dit?" maar de meesten hebben het achteraf gezien als heel leerzaam ervaren. Ze zijn dan ook zeer gastvrij onthaald door gemeenteleden; hartelijke dank hiervoor! Het was fijn om elkaar te ontmoeten en samen te spreken over hoe je God kunt dienen met wie je bent. Dit was een van de vragen waarover is gesproken:

Hoe kijkt God naar ons? Op de catechese hebben we geleerd wat daarover in de Bijbel staat:

- *We zijn door God geschapen en lijken op Hem.*
- *We zijn zondaren, we beantwoorden niet aan Gods doel.*
- *We zijn het eigendom van God, Hij laat ons niet los.*
- *Als we in Jezus sterven voor ons geloven gaan we door de Geest steeds meer op Jezus lijken.*

Wat vind je hierin het meest herkenbaar?

Hoe merk je iets van Gods liefde voor jou?

Ouderenpastoraat

Ik schrijf dit stukje in de adventstijd en las het volgende gedicht. Ik geef het graag aan u door.



(Door Jacqueline Roelofs-van der Linden in de adventskalender van de Protestantse kerk)

Misschien kunt u voor een ander in uw omgeving een hand of een stem zijn omwille van HET KIND dat het begin is van een nieuwe toekomst. Een klein gebaar kan veel betekenen.

Lenny Oosterom, (lennyoosterom@hervormdlinshoten.nl) tel: 06-46491470)

Nieuws van de zendingscommissie



Deelgenotenproject Hart4Rwanda

Hart4Rwanda



van HARTe
netwerken

Martin en Marleen 't Hart

www.gzb.nl/hart4rwanda

www.facebook.com/hart4rwanda



Verlof: Ook tieners in beeld

Tijdens ons verlof hebben we in verschillende gemeenten presentaties gegeven over ons werk. Jong en oud hebben we zo kunnen betrekken bij het werk wat we mogen doen in Rwanda. In onze thuisgemeente, de Sionskerk, konden we zelfs een Rwandees, die in Nederland studeert, wat laten vertellen over zijn land. Voor hem brachten wij een stukje Rwanda naar Nederland; voor de Sionskerk bracht hij Rwanda een stukje dichterbij.

In de vorige nieuwsbrief schreven we over het in beeld brengen van tieners. We zijn hier tijdens ons verlof ook mee aan de slag gegaan. We hebben verschillende keren aan Nederlandse tieners laten zien wat wij met en voor de tieners in Rwanda doen. Een video die door de tieners in Rwanda gemaakt is over hun wijk maakte veel indruk. De verschillen tussen een gemiddelde wijk in Nederland en die waar tieners in Rwanda leven is groot!

De Rwandese tieners hebben ons ook brieven meegegeven voor de tieners in Nederland. In deze brieven hebben ze hun eigen verhaal, favoriete Bijbelverzen en wat de tienerclub voor hen betekent opgeschreven. Nederlandse tieners hebben als reactie daarop ook hun verhaal op papier gezet. Het was bijzonder om te zien hoe zij aan de slag gingen met hun Bijbel. Ook de smartphone werd nuttig gebruikt om de vertaling naar het Engels te maken. Er werd ook beloofd dat er een video gemaakt wordt van hun woonplek voor de tieners in Rwanda. Met de brieven en de belofte van de video zijn we teruggegaan naar Rwanda.

We hopen dat de contacten tussen de tieners blijven en mogelijk verder uitgebouwd worden. Ons gebed is dat beide tienergroepen elkaar tot zegen mogen zijn in het leven met God. We zijn benieuwd wat het gaat het uitwerken in de kerk van Rwanda en in de kerk van Nederland.

Gebedspunten

We zijn dankbaar voor:

- Een goede verlofperiode in Nederland, waarbij we onze (klein)kinderen, ouders, familie en vrienden konden ontmoeten
- We zijn ook dankbaar voor de goede gesprekken tijdens de presentaties over ons werk in diverse gemeenten
- Het warme welkom wat we kregen bij onze terugkomst in Rwanda

Wilt u bidden voor:

- Het vakantiebijbelwerk en voor een groot team die actief leiding kan geven
- De kinderen en tieners die komen op de bijbelclub. Dat ze door God aangeraakt worden
- De kerken, scholen, guesthouses, Dat ze kunnen voldoen aan de regelgeving van de overheid
- De tieners en studenten die begin januari aan een nieuw schooljaar beginnen

Hartelijk dank voor uw gebed!

Kerst- en nieuwjaarswens

Vanuit Rwanda wensen we u en jullie allen goede en gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019.

Terugblik Goede Doelen Markt

Op zaterdag 17 november werd de Goede Doelenmarkt 2018 gehouden, in de Wingerd. We mogen terugkijken op een goed verlopen dag. De sfeer was ontspannen en gezellig. En de opkomst was goed en mooi verspreid over de gehele duur van de markt.

Verschillende kramen met allerlei artikelen stonden klaar. Wij willen iedereen bedanken die langs is geweest, iets heeft gekocht en natuurlijk iedereen die op de één of andere manier mee heeft geholpen!

De totaal bruto-opbrengst van de Goede Doelenmarkt is dit jaar: € 2316,00.

De netto-opbrengst voor de GZB is het mooie bedrag van € 453,43 geworden.



Deurcollecte 2018

Het afgelopen jaar hebben we tijdens de 6 deurcollecten geld ingezameld voor Heleen van den Berg uit Nieuwerbrug, die door de GZB naar Libanon is uitgezonden en voor de familie van Riezen uit IJsselstein, die door Wycliffe Bijbelvertalers naar India zijn uitgezonden. In de volgende Kerkklanken zal de opbrengst staan en het nieuwe project voor de deurcollecten van 2019.

Oproep nieuwe leden

Door vertrek van huidige leden zoeken we nieuwe enthousiaste leden voor de zendingscommissie. Draagt u de zending een warm hart toe? Lijkt u het mooi om uw bijdrage aan de commissie te leveren? Wilt u eerst meer informatie?

Van harte uitgenodigd om met 1 van onderstaande personen contact te leggen.

Vriendelijke groeten van de zendingscommissie,

Contactpersonen: Hans van Butselaar (voorzitter) tel. 433890, Arnoud Bosse (secretaris) tel. 795033,
Cora Nap (penningmeester) tel. 06-23030977



Kerkproeverij – hoe heeft u het ervaren?

Het is al weer even geleden, maar in september kon het u bijna niet ontgaan zijn; ‘de Kerkproeverij’. Deze activiteit hebben we op dezelfde dag als Opening Winterwerk georganiseerd. De opdracht voor een ieder in de gemeente was: **nodig eens iemand uit om mee te gaan naar de kerk**. Zo simpel als dit gezegd is, zo moeilijk kan deze opdracht in de praktijk zijn. Want wie moet je uitnodigen en hoe doe je dat dan? Wanneer is daar het beste moment voor en wat zeg je dan? Zo maar een paar vragen, die dan in ons boven komen. In de weken voorafgaand aan de Kerkproeverij hebben we vanuit de Evangelisatiecommissie daar ook tips over gegeven. Ook mocht dominee van den Bosch in één van de avonddiensten hier bij stil staan. Aan de hand van Johannes 1 hoorden we over Filippus die enthousiast aan Natanaël mocht vertellen: ‘Ik heb Jezus gevonden, Kom en Zie!’.



De uitnodigingskaart die beschikbaar is gesteld.

Enkele persoonlijke ervaringen vanuit onze gemeente:

“O, wat vond ik het lastig om iemand uit te nodigen. Ik wist eigenlijk gelijk wel dat ik graag mijn buurman wilde uitnodigen. Deze Kerkproeverij was een goede gelegenheid om hem eens mee te vragen. Maar hoe moest ik dat toch doen? Ik wist het echt niet, maar toch deed op een gegeven moment de gelegenheid zich voor, en kreeg ik de woorden om hem uit te nodigen. Mijn buurman stond er nog niet open voor om mee te gaan, maar we kregen wel een mooi gesprek over God”.

“Ik zou echt niet weten wie ik uit zou moeten nodigen. Ik heb er heel veel over nagedacht, maar ik weet het gewoon echt niet. Ik heb daarom vooral maar gebeden voor de gemeenteleden, die wel mensen uitnodigden.”

“Ik ben eerst in gebed gegaan, en wie ik tijdens of kort na het bidden in mijn gedachten kreeg, die mensen heb ik uitgenodigd. Eén van deze mensen was iemand die ik met kerstavond ook had uitgenodigd. Toen kon ze niet meegaan. Ik moet zeggen dat een tweede keer iemand uitnodigen voor mij makkelijker was. Ik heb hier ook de kaart ‘Ga je mee’ voor gebruikt. Dat maakte het makkelijker. Helaas kon ze deze keer ook niet mee, maar ze waardeerde het enorm dat ik haar weer uitnodigde. We kregen een mooi gesprekje over het geloof.”

“Ik heb iemand uitgenodigd van een hele andere cultuur, dat was best even spannend om te vragen. Ik dacht dat ze de uitnodiging zou afwijzen. Maar ik heb het in gebed gebracht. Het ligt niet in mijn mogelijkheden om iemand te overtuigen om te komen, maar het ligt wel in mijn mogelijkheden om iemand uit te nodigen. Eerst zei ze dat ze niet kon. Maar een dag later stuurde ze een appje en vroeg ze of ze toch mee mocht. Ze ging mee naar de kerk, en ze was verheugd over de grote hoeveelheid mensen in onze kerk”.

Hoe heeft u het ervaren? Herkent u zich in bovenstaande gemeenteleden? We willen u graag blijven aanmoedigen om mensen uit te nodigen. Jezus roept ons hier namelijk toe op. Uitnodigen hoeft natuurlijk

niet alleen met Kerkproeverij, maar kan ook gerust op een gewone zondag. Soms is het makkelijker om iemand uit te nodigen voor een situatie die dicht bij die persoon ligt. Zo kun je bijvoorbeeld iemand, die zelf ook een baby heeft, uitnodigen voor een doopdienst. Of misschien past het beter om iemand eerst uit te nodigen voor een gemeente-activiteit, zoals bijvoorbeeld een bijbelstudie-avond, en in een latere fase voor een kerkdienst.

Ook zijn er nog altijd gratis Bijbels beschikbaar. Misschien heeft u iemand uitgenodigd die niet in de gelegenheid was om naar de kerk te komen, maar zou diegene wel graag in het Woord gaan lezen. Neem er één mee vanuit de Wingerd of de kerk, of vraag even iemand van de Evangelisatiecommissie als u een gratis Bijbel wilt weggeven.



Onderschrift: beschikbare gratis Bijbels in Herziene Statenvertaling of Bijbel in Gewone Taal.

Tot slot; vertrouw op de Heere als u iemand wilt uitnodigen. Laat u leiden door de Heilige Geest. Hij zal u de juiste woorden geven.

Namens de Evangelisatiecommissie,
Catharina Nieuwenhuizen



Kerstfeest; kom je ook?

En wie nodigt u uit?

De **Kerstecho** is er weer. Leuk om uit te delen aan anderen.
Misschien aan de burens. Misschien aan kennissen.
Maar ook aan mensen die niet, of niet meer geloven.
Kerst is een leuke tijd om iets uit te delen.
Waar in je kunt lezen hoe anderen tot geloof zijn gekomen.
Of waarin het geloof tot jou komt.
Daarvoor is de Kerstecho .
Aan wie geeft u de Kerstecho?

Ook zijn er **uitnodigingskaarten** met de tekst 'Kerstfeest; kom je ook?'

Dit is in dezelfde stijl als Kerkproeverij. Aan wie geeft u een Kerstecho en daarbij een uitnodigingskaart om naar de kerk te komen met Kerst?

Met vriendelijke groeten,
De evangelisatiecommissie.



GEBEDSWEEK 2019 THEMA 'RECHT VOOR OGEN'

“Zoek het recht en niets dan het recht” (Deuteronomium 16 vers 18-20)

Nog altijd gebeurt er veel onrecht in onze samenleving. Ver weg en dichtbij. Gebed hiervoor is hard nodig. De Week van Gebed in 2019 heeft het thema: Recht voor ogen. De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie. Zij bereidden de gebedsfolder dit jaar voor.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Bovendien leer je elkaar en elkaars geloofsbeleving kennen. Andere gebedsvormen en verschillende geloofstradities kunnen inspirerend en verfrissend zijn.

De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van **20 tot en met 27 januari 2019**. We nodigen u van harte uit om mee te bidden tijdens de Week van Gebed. De Week van Gebed is er voor iedereen. Om samen te bidden, ieder op zijn eigen manier. Hij verbindt ons aan elkaar als wij ons aan Hem verbinden.

Door mee te bidden sluit u zich aan bij miljoenen christenen die wereldwijd in januari samen komen om te bidden. Het is ons verlangen dat tijdens de Week van Gebed christenen vanuit verschillende achtergronden elkaar mogen ontmoeten rondom het bevrijdende werk van God om samen te bidden.

In Linschoten willen we op meerdere avonden op verschillende locaties samenkomen. Het precieze programma is nog niet bekend. Houd daarom de Bazuin, website en Facebookpagina in de gaten. Maar reserveer alvast deze week in uw agenda!

Hoe ziet zo'n bijeenkomst eruit? We komen een uurtje bij elkaar en gebruiken de eerder genoemde gebedsfolder. Tijdens zo'n gebedsbijeenkomst zingen we met elkaar liederen, is er een korte overdenking, gevolgd door een kringgebed. Daarna sluiten we af met het zingen van nog enkele liederen. Vind je hardop meebidden misschien spannend, en wil je meeluisteren, ook dan ben je welkom!

Wij bidden de Heere om een grote opkomst voor deze gebedsuren, en dat jong en oud het belang van het samen bidden mogen zien en beleven. De Heere ziet er naar uit dat wij hem in gebed zoeken, ook buiten ons eigen huis. Van harte welkom. Onze Heere luistert ook naar gebeden zonder woorden, Hij ziet ons hart aan. Bid je ook mee?

Meer over de Week van Gebed vind je op www.missionederland.nl/rechtvoorogen
Tot ziens op een van de gebedsbijeenkomsten.

Namens de Evangelisatiecommissie, Catharina Nieuwenhuizen (473289 of catharinakoster@dds.nl)



Overig nieuws



Nieuws van het tienerkamp

Dit jaar, anders dan voorgaande jaren, gingen we aan het begin van de herfstvakantie op tienerkamp. Wel bijzonder, want ook de JV was uit en daardoor zaten een aantal ouders op zondag zonder kinderen in de kerk. Op zaterdagochtend vertrokken we op de fiets richting Maarn. Halverwege, in het natuur klimpark van Houten, aten we ons brood op en vervolgden we onze weg. Aan de rand van Maarn, aan het begin van het bos hadden we een scouting gebouw tot onze beschikking. De twee zalen werden verdeeld onder de jongens en de meisjes. De luchtbedden opgepompt, spullen uitgepakt en dat was ons kamphuis de komende dagen. Op een prachtige locatie in het mooi gekleurde herfstbos in een eenvoudig, maar wel erg gezellig en makkelijk kamphuis.

Elke dag trokken we erop uit op de fiets, meestal over de fietspaadjes. Een enkele keer belandden we op een spannend zanderig voetpad, heuveltje op en weer af. We zijn in Veenendaal geweest, leuk fotospel gedaan en in jumpsquare trampoline gesprongen. In Doorn hebben we een survival clinic gevolgd, waarbij we les kregen van viervoudig Nederlands kampioen survival, heel stoer. Zware, moeilijke en spannende obstakels, soms boven water werden genomen. Met resultaat, één deelnemer ging kopje onder en de meesten hadden de volgende dag enorme spierpijn. In het zwembad van Driebergen konden we bijkomen en verder ravotten met elkaar.



Op zondag gingen we naar de Sionskerk in Zeist. Een hartelijke gemeente met helaas heel weinig jeugd. Bijzonder vonden de gemeenteleden dat wij met zo'n koppel binnenkwamen. Voor ons was dat wel confronterend, om zo weinig jeugd en kinderen in een kerk te zien. De dominee heette ons welkom en stelde ook nog vragen aan ons. Zit je daar voorin een vreemde kerk en krijg je plots een microfoon voor je. De preek paste mooi bij ons thema: met elkaar naar Jezus luisteren. Dat wij zorg dragen voor elkaar, elkaar bij God brengen. En dat God voor ons zorgt, waar we ook mogen zijn. God gaat met je mee. Zo hadden we die avond een bijbelstudie over de vier mannen die hun verlamde vriend bij Jezus brachten. In onze sketch ging de verlamde man niet door het dak, maar door het raam naar binnen. Na de kerkdienst, die overigens begeleid werd door een wel heel bekende organist, kregen we wat te drinken en konden we wat napraten. De oudere gemeenteleden waren erg geïnteresseerd en leuk om te zien hoe ze met de jeugd stonden te praten.

We hadden prachtig weer. 't Was natuurlijk al half oktober, dus 's avonds wel koud en vroeg donker. Dat was weer ideaal voor onze bos spellen. Met het douanespel, levend stratego en smokkelspel konden we vroeg beginnen. Lekker rennen, kruipen, verstoppen en zaklampen schijnen in het donkere bos. Ook hebben we een spannende dropping gehad. We werden in groepjes met theedoek om in de auto weggebracht richting het Dove Gat in Doorn. Eén en al donker bos ligt er tussen het Dove Gat en ons kamphuis in Maarn.



Geen paddestoelen, geen fietspaden en geen lampen. Alleen maar bomen en struiken en kleine paadjes. Na uren rondlopen hebben we toch maar Google Maps erbij gepakt en vervolgens recht op ons doel afgelopen, soms dwars door het donkere bos.



Van verschillende gemeenteleden hebben we veel hulp gehad; van een bezoekje, spel organiseren, bijbelstudie, eten koken tot aan transport. We hebben een supergaaf kamp gehad in een sober, maar prachtig gelegen kamphuis. We zijn heel actief geweest, met een gezellige groep, gemoedelijk en open sfeer, veel gelachen, lekker gegeten, bonte avond gehouden en ook met elkaar gelezen, gezongen en gebeden. Dat maakt kamp zo bijzonder, dat je een aantal dagen alles met elkaar deelt, van opstaan tot weer slapen

gaan. Super toch ?

Volgend jaar weer!

Save the date: 24 augustus – 26/27 augustus

De tienerkampleiding: Warno, Ernst-Jan, Avelien en Gianne



Nieuws van de ouderenkring

Hartelijk welkom op de Ouderenkring, deze wordt gehouden op:

DINSDAGMORGEN van 10.00 tot 11.30 uur in De Wingerd o.l.v. Ds. B.M. van de Bosch.

We beginnen met een kopje koffie/thee en daarna gaan we een Bijbelstudie behandelen.

Onderstaand de datums voor het nieuwe jaar 2019:

De kring begint DV 15 januari 2019

De volgende ochtenden zijn: 5 februari, 26 februari, 19 maart, 9 april

Opnieuw hartelijk welkom in dit nieuwe jaar!!

Dhr. A. de Lange ☎ 413036

Mevr. A. Langenberg ☎ 416778

TWEEDE DEEL VAN HET AVONTUUR

Het is alweer twee maanden geleden dat ik een stukje geschreven heb voor de Kerkklanken en jullie een beetje heb laten zien waar ik vertoef. Aan de plek is niet veel veranderd, buiten het feit om dat het er warmer is geworden. Op het moment dat ik dit schrijf is het hier 32 graden. Dat is natuurlijk niet voor te stellen rond kerst, waar het bij jullie nu een graad of vijf zal zijn. Er is hier ondertussen enorm veel gebeurd, maar ook veel is hetzelfde gebleven. Dus waar zal ik eens beginnen deze keer?

De natuur verandert niet hier. Dat is aan de ene kant heel erg mooi, want de prachtige bloemen zie ik nog steeds langs de kant van de weg en we kunnen nog heerlijk elke week in de oceaan zwemmen. Aan de andere kant is het wel jammer, want ik ben gewend om van seizoen naar seizoen te leven. Nu is alles qua weer en natuur eentonig. Af en toe heb ik best wel zin in kou ;). Ik heb de herfst met zijn prachtige kleuren best gemist. Ook het eten is hetzelfde gebleven. Dit is soms best een beetje jammer, want het eten in Kenia is enigszins eentonig (tenminste dat wat wij eten). Het is of Ugali met kool of zoute spinazie of rijst met soep. Al die verschillende groentes in onze mooie groentetuin ga ik zo steeds meer waarderen.



Wel hebben we Sinterklaas gevierd hier. Melissa heeft het ingesteld en de jongens vinden het helemaal geweldig. De rest van Kenia kent dit natuurlijk niet, dus kregen we soms leuke vragen van pientere jongens die zich afvroegen hoe het toch kon dat Sinterklaas speciaal naar BeHoCa komt als hij in Nederland is ☺. Zou hij dat wel echt doen? Maar dat maakt natuurlijk niets meer uit als ze het snoepgoed en de chocoladeletters hebben. En ze kunnen delen dan... beschamend gewoon.



De grootste verandering is dat de jongens nu vakantie hebben. Ze gaan niet meer naar school en iedereen is de hele dag thuis. De jongens vervelen zich en daarom proberen wij ze een beetje bezig te houden. De een



vindt dat leuker dan de ander. We hebben bijvoorbeeld waterspelletjes met ze gedaan, volleybal, trefbal, knutselen. Elke keer wat anders zodat iedereen aan zijn trekken komt. Er zit namelijk redelijk wat leeftijdsverschil in de groep, de jongste is rond 10 en de

oudste rond de 20. Nu is de structuur wel een beetje terug, omdat de jongens nu in de ochtend thuis les krijgen. Er komt een leraar en die geeft ze les. Zo blijven ze in het ritme van leren en kunnen ze goed beginnen in januari. Ruim twee maanden vakantie is namelijk wel heel lang zonder iets te leren. De samenstelling van de groep jongens waarmee we werken veranderd ook steeds. Een groot deel van de jongens is eind november voor twee weken op visite geweest bij hun familie. De jongens waarbij dat niet mogelijk is (omdat hun familie bijvoorbeeld op straat leeft) bleven thuis. Zo hadden we een gezellig klein groepje. We hebben in die dagen een enorme puzzel gemaakt met zijn allen. Ik ben ontzettend trots op de jongens dat ze dit konden. In die weken is ook een jongen uit de buurt komen logeren. Hij is er normaal elke dag gewoon bij en nu hadden we bedden over, dus bleef hij slapen. Ondertussen is hij er nog steeds ☺. Ook waren er enkele jongens weggelopen. Dit was wel heftig en heel apart. Ze zijn nu gelukkig allemaal weer terug. Ik hoop en bid dat ze de moed en kracht vinden om te blijven en de verleiding van de straat en drugs kunnen weerstaan. Bijna iedereen is nu weer thuis. Volle boel dus. We hebben nu ook de hulp van een derde vrijwilligster. Dat is heel fijn en erg gezellig.



Een heel erg leuk moment was de week dat mijn vader hier was. Dan heeft in ieder geval hij een beeld van hoe het hier is. De jongens vonden het ook heel leuk dat hij er was, al was dat voor een groot deel omdat hij koekkruiden voor ze had meegenomen. Deze Hollandse traktatie vonden ze echt helemaal geweldig. Super leuk om te zien! Ik mocht in die week samen met mijn vader een paar dagen genieten van de prachtige natuur in Kenia. Het moeilijkste voor dit stukje is kiezen welke foto ik laat zien, want we hebben een heleboel mooie dingen gezien! De moeilijkste momenten van het werken met de jongens vind ik toch dat ze soms gaan vertellen hoe stom ze het vinden dat je er bent en dat ze heel graag willen dat je eerder weggaat. Natuurlijk weet ik dat dit met hun hechtingsproblematiek te maken heeft en dat het een manier is om zichzelf te beschermen, maar het maakt het niet altijd even leuk.

Nu is het op naar kerst en onze laatste paar weken. Als jullie dit lezen duurt het nog maar maand voordat we hier weggaan. Dat is een erg raar idee. Natuurlijk is het leuk om weer naar huis te gaan, ik heb iedereen gemist, maar het zal niet mee vallen om afscheid van de jongens te

nemen met wie je zoveel lol hebt gehad en een band mee hebt opgebouwd. Kerst zal hier heel anders zijn dan thuis en dan heb ik het niet alleen over het weer ☺. Er zijn bijvoorbeeld geen kerkdiensten, omdat de meeste mensen het land ingaan om naar familie te gaan. Ik weet wel dat het hier vooral gaat om lekker eten, dus ik ben benieuwd. De jongens mochten allemaal een lijstje maken met dingen die ze met kerst wilden eten en Melissa heeft daar van elk lijstje wat gepakt en dat gaan we eten. We gaan het zien! Ik hoop op tweede kerstdag misschien mee te kunnen kijken met het kerstfeest voor jong en oud. Het is wel raar om daar geen deel van uit te maken, nadat dat zoveel jaren wel zo was. Bij leven en welzijn volgend jaar weer ;).

Nu is het toch een redelijk groot stuk geworden, ondanks dat ik eerst niet goed wist wat ik moest schrijven. Als er nog vragen zijn, hoop ik die te kunnen beantwoorden als ik over ruim een maand weer terug hoop te zijn. Voor nu wens ik jullie allemaal gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar! God zij met jullie allemaal! De oproep blijft staan om voor BeHoCa en de jongens hier te bidden.

Een hartelijke groet,
Annemarie de Ruijter



Suriname | november 2018

SNF is een stichting die werkt aan het optimaliseren van gezondheidszorg in Suriname door het verzorgen van bij- en nascholingen aan verpleegkundigen. Wij doen dit in samenwerking met locale partners en zoveel mogelijk volgens het principe van train-de-trainer.

In september was SNF aanwezig op de NaZomerMarkt en werden reanimatietrainingen gedemonstreerd.

Met blijdschap mogen we vermelden dat SNF € 3750,00 ontving van de NZM.

Heel hartelijk dank daarvoor aan de organisatie van de NZM en aan iedereen die bijgedragen heeft aan dit prachtige resultaat! Het geld wordt ingezet voor de aanschaf van oefenmateriaal bij de scholingen.



Reanimatietraining op de NaZomerMarkt.

Van 6 tot 23 november waren we in Suriname voor het geven van verschillende bij- en nascholingen. We delen graag de ervaringen met u, mede om te laten weten waarvoor uw giften worden ingezet.

Na een vliegreis van ruim 9 uur van Amsterdam naar Paramaribo worden we ontvangen door broeder Gilbert.

Hij is verpleegkundige en werkt in het Sint Vincentius Ziekenhuis, één van de vier ziekenhuizen in Paramaribo.

Deze broeder zorgt voor patiënten en werkt ook bij de afdeling opleidingen van het ziekenhuis. Een aantal jaar geleden is SNF in dit ziekenhuis begonnen met reanimatietrainingen. Een aantal verpleegkundigen daar is inmiddels opgeleid om zelf die training te geven aan hun collega's en broeder Gilbert is de coördinator daarvan. Hij zegt blij te zijn dat wij er weer zijn, want het werk van SNF maakt werkelijk een verschil in Suriname en hij vertelt hoe een zuster de reanimatietraining gevolgd had

en een aantal weken daarna met haar vader naar het binnenland van Suriname ging. Daar, ver van de stad en hulpverleners, kreeg de vader een hartstilstand. Gelukkig wist de zuster dankzij de training hoe ze moest handelen en heeft ze haar vader kunnen reanimeren tot ze bij een medische post kwamen waar de zorg werd overgenomen. Inmiddels is haar vader helemaal hersteld, kan zijn leven weer leven en zijn werk weer doen.



Verpleegkundigen tonen trots hun certificaat voor de behaalde reanimatietraining. Rechts onder broeder Gilbert, trainer.



Er was grote dankbaarheid bij iedereen die erbij betrokken was. En wij van SNF? Wij zijn ontroerd door het verhaal, verwonderd en dankbaar dat wij hier met de ons geschonken gaven dienstbaar mogen zijn. Ik denk terug aan de kerkdienst op de laatste zondag voor vertrek naar Suriname. In de Woordverkondiging wees ds van den Bosch op de wijsheid die van Boven komt. Wijsheid, die we ook nodig hebben om het goede te doen voor onze naasten dichtbij en ver weg.

Aan het eind van die dienst zongen we dit prachtige lied waarna we de zegen opgelegd kregen.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

In de periode dat we er zijn wordt hard gewerkt; naast de trainingen is er overleg met het bestuur van VVS, de verpleegkundige beroepsorganisatie in SU. Met het ministerie en de inspecteur van Volksgezondheid in SU maken we afspraken over erkenning van de SNF opleidingen.

De trainingen die gegeven worden door SNF gaan over verschillende onderwerpen o.a. stomazorg, acute zorg en geriatrie. Ook worden scenariotrainingen georganiseerd samen met MAF de Medische Zendingsvliegdiens.

Na ruim twee weken daar gewerkt te hebben zijn we weer terug en bereiden ons voor op de volgende missies in 2019.

Meer weten over SNF en ons werk? Kijk op onze facebookpagina en www.surinedfoundation.nl. Wilt u ons helpen en daarmee ook een bijdrage leveren aan het optimaliseren van gezondheidszorg in het prachtige land Suriname? Dat kan!

Kijk op onze website, neem contact op voor meer informatie of maak uw gift over op:

NL58 RABO 0313 2943 64

t.n.v. Stichting SuriNed Foundation

Linschoten

Hartelijk dank namens het bestuur van SNF.

Riëtte Zuijderduijn-Oudenaarden | voorzitter



De voorzitters van SNF en VVS tekenen een intentieverklaring voor langdurige samenwerking



Praktijkles over stomazorg



Training acute hulpverlening bij de MAF; zij vervoeren patiënten met hun vliegtuigje uit het binnenland. De training met ambulancediensten en verpleegkundigen gaat over effectieve samenwerking voor betere patiëntenzorg.

Agenda voor de maanden november-december

De volgende Kerkklanken verschijnt op D.V. 24 februari. Deze zal gelden voor de maanden maart en april 2019. Inleverdatum kopij Kerkklanken uiterlijk zaterdag 16 februari. Dit kan per mail of per post: kerkklankenlinschoten@outlook.com of Schansbos 19.



di	1-jan	Koffiedrinken na de dienst	11.00 u
ma	7-jan	Collectemuntenverkoop	20.30-21.00 u
wo	9-jan	Christenvrouw	19.45 u
do	10-jan	Mannenvereniging Boaz	20.00 u
di	15-jan	Ouderenkring	10.00 u
di	15-jan	Vrouwenkring Rivka	20.00 u
do	17-jan	Collectemuntenverkoop	20.00-20.30 u
zo-zo	20-27-jan	Week van Gebed	
wo	23-jan	Kerkenraadsvergadering	19.45 u
do	24-jan	Mannenvereniging Boaz	20.00 u
zo	3-feb	(Her-)bevestiging ambtsdragers	09.30 u
ma	4-feb	Collectemuntenverkoop	20.30-21.00 u
di	5-feb	Ouderenkring	10.00 u
do	7-feb	Mannenvereniging Boaz	20.00 u
di	12-feb	Vrouwenkring Rivka	20.00 u
wo	13-feb	Christenvrouw	19.45 u
za	16-feb	Inleveren kopij Kerkklanken	
wo	20-feb	Kerkenraadsvergadering	19.45 u
do	21-feb	Collectemuntenverkoop	20.00-20.30 u
do	21-feb	Mannenvereniging Boaz	20.00 u
di	26-feb	Ouderenkring	10.00 u

Vaste terugkerende (winter)activiteiten (voor de clubs, zie het bewaarnummer)

Kinderkoor Emanuël	vanaf 5 jaar	maandag	16.30 tot 17.15 uur
Zondagsschool Samuel	vanaf 4 jaar, t/m groep 8	zondag	14.30 tot 15.30 uur
Meisjesclub Mirjam 1	groep 5 en 6	donderdag, even weken	18.45 tot 20.00 uur
Jongensclub David	groep 5 en 6	donderdag, even weken	18.45 tot 20.00 uur
Meisjesclub Mirjam 2	groep 7 en 8	donderdag, oneven weken	19.00 tot 20.15 uur
Jongensclub Daniël	groep 7 en 8	donderdag, oneven weken	19.00 tot 20.15 uur
Tienerclub Joy	klas 1 en 2 voortg onderwijs	vrijdag, oneven weken	19.30 tot 21.00 uur
Tienerclub Manna	klas 3 en 4 voortg onderwijs	vrijdag, oneven weken	19.30 tot 21.00 uur
Tienercatechese	12-15 jaar, klas 1 t/m 4 v.o.	maandag	19.00 tot 20.00 uur
Jongerencatechese	16-18 jaar	maandag	20.30 tot 21.30 uur
Jeugdvereniging NIEK	16-25 jaar	zondag – om de week	vanaf ca 20.00 uur

Een gezegend 2019 gewenst!!!

